

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕΞΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ (πράξη δεύτερη)

Τα ελληνικά πανεπιστήμια απασχολούν πολύ, σε δελτία ειδήσεων, και καφενειακές συζητήσεις ως χώροι διαφθοράς και αυθαιρεσίας. Σχεδόν όλοι/ες οι φοιτητές/ριες που πέρασαν ή περνάνε από τα ελληνικά ακαδημαϊκά αμφιθέατρα γνωρίζουν ή και έχουν συμμετάσχει σε κάποιο από τα αμέτρητα ανέκδοτα περιστατικά. Όλοι ξέρουν κάποιον που έχει «πάρει σημειώσεις από τη δαπ, η οποία έχει επαφή με τον Χ καθηγητή, που κάνει το Χ μάθημα», όλες γνωρίζουν ότι υπάρχουν καθηγητές που κρατάνε εκδικητικά φοιτητές στο ίδιο έτος για οποιονδήποτε λόγο, όλοι ψιθυρίζουν για κάποιον (ή μάλλον κάποιους) καθηγητή που βρίσκεται στη θέση του επειδή είχε «μπάρμπα στην κορώνη» και πάει λέγοντας.

Φυσικά μέσα στο πλαίσιο του περήφανου τηλεοπτικού μας πολιτισμού, στον οποίο με τόση άνεση επιπλέουμε, έχουμε ακούσει πολλές φορές τους «ειδικούς» και τις θαυματουργές τους λύσεις. Η καπιταλιστική εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που έρχεται να μας σώσει «εξορθολογίζοντας» και «βάζοντας σε τάξη» (κατά τη γνωστή οργουελική μιντιακή ονοματοθεσία) από τη διαφθορά, την αυθαιρεσία και την κακοδιοίκηση (και φυσικά την παλιά μας φίλη, την «ανομία»). Αξιολογήσεις, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, εργολαβίες και όλες εκείνες οι καπιταλιστικές πονηριές, για τις οποίες έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Καμιά σημασία δεν έχει βέβαια που οι ίδιοι μέτοχοι, που βλέπαμε να μεσουρανούν στην πασοκτζίδικη (για να καταλαβαινόμαστε) διαφθορά, έχουν σήμερα φορέσει το κουστούμι του τεχνοκράτη μιλώντας για την «μεταπολιτευτική κακοδιοίκηση» και όλες τις υπόλοιπες κοινοτυπίες με τις οποίες έχουμε ντύσει σήμερα αυτό που εξίσου ανόητα ακούμε να ονομάζεται «δημόσιος διάλογος».

Δύο βδομάδες πριν δημοσιεύσαμε ένα κείμενό μας για τον φώτη δημητρακόπουλο, καθηγητή της φιλοσοφικής και πρόεδρο του τμήματος σλαβικών σπουδών. Είχαμε πληροφορηθεί ότι κατά τη διάρκεια εξέτασης μαθήματός του είχε απευθυνθεί σε συμφοιτητριά μας λέγοντάς της *“Εσύ είσαι ομορφούλα, δε χρειάζεται να εξεταστείς. Άσε μου και τον αριθμό σου”* και γράψαμε ένα κείμενο στο οποίο γνωστοποιούμε το περιστατικό και φυσικά σχολιάζουμε τις εκφάνσεις σεξισμού και πατριαρχίας που αναδεικνύει. Όταν το κείμενο δημοσιεύτηκε στην ομάδα facebook της φιλοσοφικής σχολής (ίσως το μεγαλύτερο σήμερα ηλεκτρονικό πεδίο «διαλόγου» στη σχολή), έγινε προς έκπληξή μας ένας μικρός ντόρος, ενώ πολλοί φοιτητές/ριες σχολίασαν λέγοντας ότι όλα αυτά είναι περίπου κοινό μυστικό και με λίγα λόγια ο κόσμος το έχει βούκινο κι η κοσμητεία κρυφό καμάρι. Επίσης ειπώθηκε ότι είναι κάτι που γίνεται χρόνια τώρα (μετράει πάνω από δεκαπενταετία αυτή η κατάσταση) και ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει καταγγελίες για «στρίμωγμα κοριτσιών σε ασανσέρ»(!) και άλλα τέτοια όμορφα πάλι με πρωταγωνιστή τον δημητρακόπουλο.

Στη συνέχεια μας γνωστοποιήθηκε ότι στη συνεδρίαση του τμήματος φιλολογίας η κυρία Καραμαλέγκου (κοσμητόρισσα της φιλοσοφικής σχολής) ερωτηθείσα για το αν έχει υπόψη της το εν λόγω κείμενο (την ανακοίνωση της ε.π.φ.) απάντησε με ένα μονολεκτικό «Ναι», χωρίς καν να μπει στη διαδικασία να δώσει μία εξήγηση. Ξετυλίγοντας λίγο ακόμα το κουβάρι πληροφορηθήκαμε ότι ο πρόεδρος των σλαβικών σπουδών δεν έχει καλέσει ούτε μία συνεδρίαση του τμήματος που διευθύνει από τον Σεπτέμβρη όπως θεσμικά οφείλει. Μάθαμε επίσης κι άλλα περιστατικά (χειρότερα από αυτά που καταγράφουμε), τα οποία βέβαια δεν δημοσιεύουμε καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα αποδείξουμε αν δε μιλήσουν οι ίδιες που τα υπέστησαν. Και επειδή όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά δε θα προκαλεί σε κανέναν ιδιαίτερη έκπληξη ότι ο εν λόγω καθηγητής έχει υψηλές γνωριμίες και είναι αυτές που του παρέχουν την απαραίτητη κάλυψη, για να κάνει όσα κάνει.

Και τέλος μάθαμε ότι στη φιλοσοφική σχολή μπορεί ένας καθηγητής να παρενοχλεί τις φοιτήτριές του χωρίς να κουνιέται φύλλο ακόμη κι αν όλη η σχολή το γνωρίζει. Η κυρία Καραμαλέγκου και τα «αρμόδια όργανα» της σχολής έχουν ανακαλύψει το ελιξίριο της νεότητας, καθώς δυο βδομάδες μετά τηρούν την ίδια στάση ζεν, χωρίς να διενεργούν μια ΕΔΕ ή να αναλαμβάνουν την οποιαδήποτε δράση, παρά το πλήθος των μαρτυριών που έχουν στα χέρια τους (ακόμα και μέλη ΔΕΠ έχουν επισημάνει το συγκεκριμένο θέμα). Είναι πραγματικά σουρεαλιστική η θεσμική νομιμότητα ώρες-ώρες.

Φυσικά από την πλευρά μας δε θα σταματήσουμε να δρούμε μέχρι ο φώτης Δημητρακόπουλος να απομακρυνθεί από τη φιλοσοφική σχολή και δεν θα σταματήσουμε να ενοχλούμε όσο η πατριαρχία επιβάλλεται στα σώματά μας. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα στην προκειμένη είναι να ενεργοποιηθούν οι ίδιες εκείνες που έχουν δεχτεί τέτοιου τύπου επιθέσεις και παρενοχλήσεις και να δράσουν προκειμένου να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους εκείνους που κρύβονται πίσω από το καθηγητικό πρεστίτζ και την ακαδημαϊκή ιεραρχία, για να επιβάλλονται πάνω στα σώματα άλλων.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΞΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ φώτη Δημητρακόπουλου ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ελευθεριακή παρέμβαση φιλοσοφικής

ανοιχτή συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 12 στην αιθ. 516 | epf72.squat.gr